

All continue:

שׁוֹשֵׁנֵת יַעֲקֹב צִהְלָה וְשִׁמְחָה, בְּרֵאוֹתֶם יַחַד תִּבְלֹת  
 מְרֻדְכֵי. תְּשׁוּעַתֶם הָיִיתָ לְנִצָּחַת, וְתִקְוַתֶם בְּכָל דּוֹר  
 וְדוֹר, לְהוֹדִיעַ שְׁכַל קְוִיךָ לֹא יִבְשׁוּ וְלֹא יִפְלְמוּ לְנִצָּחַת כָּל  
 הַחוֹסִים בְּךָ. אֲרוֹר הַזְּמַן אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ לְאַבְדֵי, בְּרוּךְ מְרֻדְכֵי  
 הַיְהוּדֵי, אֲרוֹרָה זֶרֶשׁ אִשֶׁת מִפְּחִידֵי, בְּרוּכָה אֲסִתֵר בַּעֲדֵי,  
 אֲרוּרִים כָּל הַרְשָׁעִים, בְּרוּכִים כָּל הַצְּדִיקִים, וְגַם חֲרוּבֹנָה  
 זְכוֹר לְטוֹב:

During Maariv, continue with ואתה קדוש, page 132, and Complete Kaddish, omitting the paragraph תתקבל. On Saturday night, continue with ויהי נעם and ואתה קדוש, and Complete Kaddish, omitting the paragraph תתקבל.

During Shacharit, continue with אשרי, page 66.



## THE MONTH OF NISSAN

Every day from the first of Nissan through the twelfth of Nissan, the section describing the offering brought by the *Nassi* (prince) on that day is recited, followed by יהי רצון. On the thirteenth day, the section ואת הנפח... כן עשה את המנחה is said (the יהי רצון is not said).

### FIRST OF NISSAN

וַיְהִי בַיּוֹם בְּלוֹת מִשֶׁה לְהִקְיָם אֶת־הַמִּזְבֵּן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיִּקְדֹּשׁ אֹתוֹ וְאֶת־כָּל־בְּלִיֹּ  
 וְאֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־בְּלִיֹּ וַיִּמְשַׁחֶם וַיִּקְדֹּשׁ אֹתָם: וַיִּקְרִיבוּ נְשִׂאֵי יִשְׂרָאֵל  
 רֵאשֵׁי בַיִת אֲבֹתָם הֵם נְשִׂאֵי הַמִּשְׁפָּחֹת הֵם הָעֹמְדִים עַל־הַפְּקָדִים: וַיָּבִיאוּ אֶת־קֶרְבָּנָם  
 לִפְנֵי יְהוָה שְׁשֵׁ־עֶגְלֹת צֶבֶב וְשֵׁנִי עֶשֶׂר בָּקָר עֶגְלָה עַל־שְׁנֵי הַנְּשִׂאִים וְשׂוֹר לְאַחַד  
 וַיִּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּן: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר: קַח מֵאֹתָם וְהָיוּ לְעֹבֵד  
 אֶת־עֲבֹדַת אֱהֵל מוֹעֵד וְנִתְּתָה אוֹתָם אֶל־הַלְוִיִּם אִישׁ כְּפִי עֲבֹדָתוֹ: וַיִּקַּח מֹשֶׁה  
 אֶת־הָעֶגְלֹת וְאֶת־הַבָּקָר וַיִּתֵּן אוֹתָם אֶל־הַלְוִיִּם: אֵת | שְׁתֵּי הָעֶגְלֹת וְאֵת אַרְבַּעַת  
 הַבָּקָר נָתַן לְבְנֵי גֵרְשׁוֹן כְּפִי עֲבֹדָתָם: וְאֵת | אַרְבַּע הָעֶגְלֹת וְאֵת שְׁמֹנֶת הַבָּקָר נָתַן  
 לְבְנֵי מְרָרִי כְּפִי עֲבֹדָתָם בֵּיד אִיתָמָר בְּנ־אֶהֱרֹן הַכֹּהֵן: וְלְבְנֵי קָהָת לֹא נָתַן כִּי־עֲבֹדַת  
 הַקֹּדֶשׁ עֲלֵיהֶם כִּפְתָּף יִשָּׂאוּ: וַיִּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים אֶת חֲנֻפֹת הַמִּזְבֵּחַ בַּיּוֹם הַמִּשְׁחָה אֹתוֹ  
 וַיִּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים אֶת־קֶרְבָּנָם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה נְשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם  
 נְשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם יִקְרִיבוּ אֶת־קֶרְבָּנָם לְחֻנְפַת הַמִּזְבֵּחַ: וַיְהִי הַמִּקְרִיב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן  
 אֶת־קֶרְבָּנוֹ נְחֻשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב לְמִטָּה יְהוּדָה: וְקֶרְבָּנוֹ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים  
 וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מִלֵּאִים סֵלַת

All continue:

שושנת The rose of Jacob thrilled with joy and exulted when they beheld Mordechai garbed in royal blue. You have always been their salvation, their hope in every generation, to make known that all who place their hope in You shall not be put to shame, nor shall all those who trust in You be disgraced forever. Cursed be Haman who sought to destroy me; blessed be Mordechai the Jew. Cursed be Zeresh the wife of [Haman] who terrified me; blessed be Esther who [interceded] on my behalf. Cursed be all the wicked; blessed be all the righteous; and may Charvonah also be remembered favorably.

**During Maariv**, continue with *And You, holy One*, page 132, and Complete Kaddish, omitting the paragraph *Tiskabel*. On Saturday night, continue with *May the pleasantness, And You, holy One*, and Complete Kaddish, omitting the paragraph *Tiskabel*.

**During Shacharit**, continue with *Happy*, page 66.



## THE MONTH OF NISSAN

Every day from the first of Nissan through the twelfth of Nissan, the section describing the offering brought by the *Nassi* (prince) on that day is recited, followed by *May it be Your will*. On the thirteenth day, the section *This is the dedication-offering for the altar...so he made the Menorah* is said (*May it be Your will* is not said).

### FIRST OF NISSAN

וַיְהִי And it was on the day that Moses finished setting up the Tabernacle, and had anointed it and sanctified it and all its vessels, and the altar and all its vessels, and had anointed them and sanctified them—that the princes of Israel, the heads of their father's houses, who were the princes of the tribes, those who had superintended the counting, offered: And they brought their offering before the Lord—six covered wagons and twelve oxen, a wagon for every two of the princes and an ox for each one; and they presented them before the Tabernacle. And the Lord spoke to Moses, saying: Accept it from them that they may be used in the service of the Tent of Meeting, and give them to the Levi'im, to each man according to his service. Moses took the wagons and the oxen and gave them to the Levi'im. Two wagons and four oxen he gave to the sons of Gershon, according to their service, and four wagons and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to their service—under the supervision of Itamar the son of Aaron the Kohen. But to the sons of Kehat he did not give any, since theirs was the service of [carrying the most] sacred objects; they shall carry them upon their shoulders. The princes brought the dedication-offering for the altar on the day that it was anointed, and the princes offered their offering before the altar. And the Lord said to Moses: They shall present their offering, each prince on [his] day, for the dedication of the altar. And he who presented his offering on the first day was Nachshon the son of Aminadav of the tribe of Judah. And his offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one

בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פך אחד בן־בקר איל  
אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה: שעיר־עזים אחד לחטאת: ולזבח השלמים בקר  
שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן נחשון  
בן־עמינדב:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על  
נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצללין על עמא  
קדישא ישראל. רבונו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא  
דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי  
אבותי, שבאם אני עבדך משבט יהודה, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא  
היום, או יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות  
בקדשת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי  
חי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## SECOND OF NISSAN

ביום השני הקריב נתנאל בן־צוער נשיא יששכר: הקריב את־קרבנו קערת־כסף  
אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש  
שניהם | מלאים סלת בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת:  
פך אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה: שעיר־עזים אחד לחטאת:  
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני־שנה חמשה  
זה קרבן נתנאל בן־צוער:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על  
נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצללין על עמא  
קדישא ישראל. רבונו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא  
דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי  
אבותי, שבאם אני עבדך משבט יששכר, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא  
היום, או יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות  
בקדשת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי  
חי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## THIRD OF NISSAN

ביום השלישי נשיא לכני וכולן אליאב בן־חלן: קרבנו קערת־כסף אחת שלשים  
ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם |  
מלאים סלת בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פך אחד  
בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה: שעיר־עזים אחד לחטאת: ולזבח

silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Nachshon the son of Aminadav.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Judah, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## SECOND OF NISSAN

ביום השני On the second day, Netanel the son of Tzuar, the prince of Yissachar, offered. He presented his offering: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Netanel the son of Tzuar.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Yissachar, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## THIRD OF NISSAN

ביום השלישי On the third day, the prince of the children of Zevulun, Eliav the son of Chelon [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty Shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb

השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליאב בן־חלון:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשכחין ומצללין על עמא קדישא ישראל. רבנו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שבאם אני עבדך משבט זבולן, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, או יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הפלולות בקדשת זה השבט, להבין ולהשפיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## FOURTH OF NISSAN

ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור: קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה: שעיר־עזים אחד לחטאת: ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליצור בן־שדיאור:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשכחין ומצללין על עמא קדישא ישראל. רבנו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שבאם אני עבדך משבט ראובן, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, או יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הפלולות בקדשת זה השבט, להבין ולהשפיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## FIFTH OF NISSAN

ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורישי: קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה: שעיר־עזים אחד לחטאת: ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן־צורישי:

in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Eliav the son of Chelon.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Zevulun, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## FOURTH OF NISSAN

ביום הרביעי On the fourth day, the prince of the children of Reuven, Elitzur the son of Shedeur [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Elitzur the son of Shedeur.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Reuven, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## FIFTH OF NISSAN

ביום החמישי On the fifth day, the prince of the children of Shimon, Shelumiel the son of Tzurishadai [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Shelumiel the son of Tzurishadai.

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשפחין ומצללין על עמא קדישא ישראל. רבנו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שבאם אני עבדך משבט שמעון, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, או יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות בקדשת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## SIXTH OF NISSAN

ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל: קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מורק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלולה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן-בקר איל אחד בבש-אחד בן-שנתו לעלה: שעיר-עזים אחד לחפאת: ולבנה השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה בבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשפחין ומצללין על עמא קדישא ישראל. רבנו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שבאם אני עבדך משבט גד, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, או יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות בקדשת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## SEVENTH OF NISSAN

ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד: קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מורק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלולה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן-בקר איל אחד בבש-אחד בן-שנתו לעלה: שעיר-עזים אחד לחפאת: ולבנה השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה בבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתו קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשפחין ומצללין על עמא

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Shimon, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## SIXTH OF NISSAN

ביום השישי On the sixth day, the prince of the children of Gad, Elyasaf the son of Deuel [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Elyasaf the son of Deuel.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Gad, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## SEVENTH OF NISSAN

ביום השביעי On the seventh day, the prince of the children of Ephraim, Elishama the son of Amihud [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Elishama the son of Amihud.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world,



קדישא ישראל רבוננו של עולם, תכנים ותעיל הנד ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתד. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שבאם אני עבדך משבט אפרים, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, אזי יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הפלולות בקדשת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## EIGHTH OF NISSAN

**פיום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור:** קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מורק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן-בקר איל אחד בבש-אחד בן-שנתו לעלה: שעיר-עזים אחד לתפאת: ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה פבשים בני-שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן-פדהצור:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתין קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצללין על עמא קדישא ישראל רבוננו של עולם, תכנים ותעיל הנד ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתד. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שבאם אני עבדך משבט מנשה, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, אזי יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הפלולות בקדשת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## NINTH OF NISSAN

**פיום התשיעי נשיא לבני בנימן אבירן בן-גדעני:** קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מורק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלילה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן-בקר איל אחד בבש-אחד בן-שנתו לעלה: שעיר-עזים אחד לתפאת: ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה פבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אבירן בן-גדעני:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתין קדישין דמתחדשין בצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצללין על עמא קדישא ישראל רבוננו של עולם, תכנים ותעיל הנד ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתד. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי

gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Ephraim, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## EIGHTH OF NISSAN

**ביום השמיני** On the eighth day, the prince of the children of Menasheh, Gamliel the son of Pedatzur [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Gamliel the son of Pedatzur.

**יהי** May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Menasheh, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## NINTH OF NISSAN

**ביום התשיעי** On the ninth day, the prince of the children of Binyamin, Avidan the son of Gidoni [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Avidan the son of Gidoni.

**יהי** May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God

אבותי, שפאם אני עבדך משכבט בנימין, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, אזי יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות בקדשת זה השכט, להבין ולהשפיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## TENTH OF NISSAN

**ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי:** קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת כלולה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן-בקר איל אחד בבש-אחד בן-שנתו לעלה: שעיר-עזים אחד לחטאת: ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה בבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן-עמישדי:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתין קדישין דמתחדישין בצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצללין על עמא קדישא ישראל. רבוגו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שפאם אני עבדך משכבט דן, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, אזי יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות בקדשת זה השכט, להבין ולהשפיל בתורתך וביראתך, לעשות רצונך כל ימי חיי, אני ורעי ורעי ורעי, מעתה ועד עולם, אמן:

## ELEVENTH OF NISSAN

**ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן:** קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת כלולה בשמן למנחה: כף אחת עשרה זהב מלאה קמרת: פר אחד בן-בקר איל אחד בבש-אחד בן-שנתו לעלה: שעיר-עזים אחד לחטאת: ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה בבשים בני-שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן-עכרן:

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתין קדישין דמתחדישין בצפרים ומצפצפין ומשבחין ומצללין על עמא קדישא ישראל. רבוגו של עולם, תכנים ותעיל הנך ציפרי קדישי לאתר קדישא דאיתמר עלייה עין לא ראתה אלהים וולתך. יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי, שפאם אני עבדך משכבט אשר, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום, אזי יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות

of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Binyamin, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## TENTH OF NISSAN

**ביום העשירי** On the tenth day, the prince of the children of Dan, Achiezer the son of Amishaday [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Achiezer the son of Amishaday.

**יהי** May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Dan, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children’s children, from now and forever. Amen.

## ELEVENTH OF NISSAN

**ביום עשתי עשר** On the eleventh day, the prince of the children of Asher, Pagiel the son of Achran [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Pagiel the son of Achran.

**יהי** May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Asher, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe,

בְּקִדְשַׁת זֶה הַשָּׁבֶט, לְהִבִּין וּלְהַשְׁכִּיל בְּתוֹרַתְךָ וּבִירְאָתְךָ, לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ כָּל יְמֵי חַיִּי, אֲנִי וְרַעִי וְרַעֵי זֶרְעִי, מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, אָמֵן:

## TWELFTH OF NISSAN

בְּיוֹם שְׁנַיִם עָשָׂר יוֹם נִשְׂיָא לְבַנֵּי נִפְתָּלִי אַחִירַע בְּרַעֲיָנָא: קִרְבָּנָא קַעֲרַת-כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרֵק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שְׁקָל בְּשִׁקְל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מִלֵּאִים סֵלַת בְּלוּלָה בְּשִׁמֹן לְמִנְחָה: כֶּף אַחַת עֶשְׂרֵה זֶהָב מִלֵּאָה קְמַרְתָּ: פֶּר אֶחָד בֵּן-בְּקָר אֶל אֶחָד כֶּבֶשׂ-אֶחָד בֵּן-שְׁנָתוֹ לַעֲלֹה: שְׁעִיר-עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת: וְלִזְבַּח הַשְּׁלָמִים בְּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֶתְדִים חֲמִשָּׁה כֶּבֶשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קִרְבָּן אַחִירַע בְּרַעֲיָנָא:

יְהִי רְצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵי וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתַי, שֶׁתֹּאִיר הַיּוֹם בְּחִסְדְּךָ הַגָּדוֹל עַל נִשְׁמַתָּי קְדִישִׁין דְּמִתְחַדְשִׁין כְּצַפְרִים וּמְצַפְצְפִין וּמְשַׁבְּחִין וּמְצַלְלִין עַל עַמָּא קְדִישָׁא יִשְׂרָאֵל. רְבוּנוּ שֶׁל עוֹלָם, תְּכַנְּיִם וְתַעֲלֵל הַנֶּהָ צִיּוּרֵי קְדִישֵׁי לְאַתֵּר קְדִישָׁא דְאַיְתְּמָר עַלֵּיהּ עֵין לֹא רָאתָה אֱלֹהִים וּזְלַתְךָ. יְהִי רְצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵי וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתַי, שֶׁבָּאֵם אֲנִי עֲבָדְךָ מִשְׁבֶּט נִפְתָּלִי, שֶׁקְרָאתִי בְּתוֹרַתְךָ פְּרָשָׁה שֶׁל הַנְּשִׂיא הַיּוֹם, אֲנִי יְאִירוֹ נָא עָלַי כָּל נִיצוּצֵין קְדִישִׁין וְכָל הַאֲוֹרוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת הַכְּלוּלוֹת בְּקִדְשַׁת זֶה הַשָּׁבֶט, לְהִבִּין וּלְהַשְׁכִּיל בְּתוֹרַתְךָ וּבִירְאָתְךָ, לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ כָּל יְמֵי חַיִּי, אֲנִי וְרַעִי וְרַעֵי זֶרְעִי, מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, אָמֵן:

## THIRTEENTH OF NISSAN

זֹאת | חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ בְּיוֹם הַמִּשְׁחָ אֲתוּ מֵאֵת נִשְׂיָאֵי יִשְׂרָאֵל קַעֲרַת כֶּסֶף שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה מִזְרֵק־כֶּסֶף שְׁנַיִם עָשָׂר כֶּפֶת זֶהָב שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה: שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה הַקַּעֲרָה הָאֶחָת כֶּסֶף וְשִׁבְעִים הַמִּזְרֵק הָאֶחָד כָּל כֶּסֶף הַכְּלָיִם אֲלָפִים וָאַרְבַּע־מֵאוֹת בְּשִׁקְל הַקֹּדֶשׁ: כֶּפֶת זֶהָב שְׁתַּיִם עֶשְׂרֵה מִלֵּאָה קְמַרְתָּ עֶשְׂרֵה הַנֶּהָ עֶשְׂרֵה הַנֶּהָ בְּשִׁקְל הַקֹּדֶשׁ כָּל-זֶהָב הַכֶּפֶת עֶשְׂרִים וּמֵאָה: כָּל-הַבְּקָר לַעֲלֹה שְׁנַיִם עָשָׂר פְּרִים אֵילִם שְׁנַיִם עָשָׂר כֶּבֶשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה שְׁנַיִם עָשָׂר וּמִנְחָתָם וְשְׁעִירֵי עִזִּים שְׁנַיִם עָשָׂר לְחַטָּאת: וְכָל בְּקָר | זֶבַח הַשְּׁלָמִים עֶשְׂרִים וָאַרְבַּעַה פְּרִים אֵילִם שְׁשִׁים עֶתְדִים שְׁשִׁים כֶּבֶשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה שְׁשִׁים זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ אַחֲרֵי הַמִּשְׁחָ אֲתוּ: וּכְבֹּא מִשְׁחָ אֶל-אַהֲלֵ מוֹעֵד לְדַבֵּר אֲתוּ וְיִשְׁמַע אֶת-הַקּוֹל מִדַּבְּרֵי אֱלֹוִי מֵעַל הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל-אֲרֹן הָעֵדוּת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים וְיִדְבֵּר אֱלֹוִי: וְיִדְבֵּר יְהוָה אֶל-מִשְׁחָ לְאָמֹר: דַּבֵּר אֶל-אֲהֲרֹן וְאִמְרַת אֱלֹוִי בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת-הַנֶּהָרֹת אֶל-מוֹל פְּנֵי הַמְּנוּדָה יְאִירוֹ שִׁבְעַת הַנְּרוֹת: וַיַּעַשׂ כֵּן אֲהֲרֹן אֶל-מוֹל פְּנֵי הַמְּנוּדָה הַעֲלָה גִרְתִּיהָ כְּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה: וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנוּדָה מִקְשָׁה זֶהָב עַד-יִרְכָּה עַד-פְּרַחָה מִקְשָׁה הוּא כְּמִרְאֵה אֲשֶׁר הִרְאָה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה כֵּן עָשָׂה אֶת-הַמְּנוּדָה:

to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children's children, from now and forever. Amen.

## TWELFTH OF NISSAN

ביום שנים עשר On the twelfth day, the prince of the children of Naftali, Achira the son of Enan [offered]. His offering was: one silver dish whose weight was a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels by Sanctuary weight—both filled with fine flour mixed with oil for a meal-offering; one golden cup of ten [shekels], filled with incense. One young bullock, one ram, one lamb in its first year, for a burnt-offering; one goat for a sin-offering; and for a sacrifice of peace-offering: two oxen, five rams, five he-goats, five yearling lambs. This was the offering of Achira the son of Enan.

יהי May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that in Your great kindness You will shine upon the holy souls that renew themselves as “birds” and sing and praise and pray on behalf of the holy people Israel. Master of the world, gather and take in those sacred “birds” to the holy place of which it is said: No eye has seen it, except You, O God. May it be Your will, Lord my God and God of my fathers, that if I, Your servant, am of the tribe of Naftali, the Torah section of whose prince I have recited today, then may there shine upon me all the holy “sparks” and all the holy lights which are contained in the holiness of this tribe, to understand and comprehend in Your Torah and in the fear of You, to do Your will all the days of my life—I and my children and my children's children, from now and forever. Amen.

## THIRTEENTH OF NISSAN

זאת This was the dedication-offering for the altar on the day when it was anointed, from the princes of Israel: twelve silver dishes, twelve silver bowls, twelve golden cups. A hundred and thirty shekels of silver was each dish and seventy each bowl—all the silver of the vessels was two thousand four hundred Sanctuary shekels. Twelve golden cups, filled with incense, each cup weighing ten Sanctuary shekels; all the gold of the cups was one hundred and twenty. All the oxen for the burnt-offering were twelve bullocks, twelve rams, twelve yearling lambs, and their meal-offering; and twelve goats for a sin-offering. And all the oxen for the sacrifice of peace-offerings were twenty-four bullocks, sixty rams, sixty he-goats, sixty yearling lambs. This was the dedication-offering for the altar after it was anointed. When Moses went into the Tent of Meeting to speak with Him, he heard the Voice speaking to him from above the cover that was upon the Ark of Testimony, from between the two kruvim; and He spoke to him. The Lord spoke to Moses, saying: Speak to Aaron and say to him: When you light the lamps, the seven lamps shall shed light toward the [central shaft of the] menorah. And Aaron did so; he lit its lamps toward the [central shaft of the] menorah, as the Lord had commanded Moses. And this is how the menorah was made: it was hammered gold, from its base to its flowers it was hammered [of one piece]; according to the pattern that the Lord had shown Moses, so he made the menorah.